

de overzij

wil jij mij dragen vroeg hij haar
'k wil naar de overzij
maar jongen zei zij toen
je bent mij veel te zwaar
en ook zei zij
het is jouw tijd nog niet
Kijk hier zei zij
neem een stevig
stuk papier

Vouw middendoor
en weer terug zei zij
daarna de lange kant
goed zo zei zij
en nu de bovenhoeken
naar benee zei zij
en dan de stroken nog

en zo ging het
nog even door
met open trekken
kwartslag draaien
platgedrukt en zie
kijk daar, zijn eigen
schip was klaar
varen maar

Hij keek haar aan
en aarzelde
dat scheepje
kende hij van kinds af aan
Wat is er dan vroeg zij
met welke vouw
heb jij nog moeite

dat vouwen zei hij toen
is eenvoudig om te doen
mijn angst zit
in het verder gaan
Dat varen weet je
heb ik niet zo in de hand
ik kom niet aan die overkant

ach wat zei zij
wat ben jij er voor een
zij draaide om, liep heen en
liet hem moederziel alleen

het schip en hij
zij voeren uit
en kwamen
in een storm terecht
die scheurde eerst
de boeg kapot
daar bleef het toen niet bij
de golven sloegen snel
het roer eraf
de bliksem spleet
de mast in twee

wat restte van dit
angstig mens
was enkel maar zijn hemd
dat stroomde
na verloop van tijd
wel naar de overzij

boudewijn 7-8-2014